

PUSULA

Kültür - Sanat - Edebiyat

Yıl: 2016-2017
Sayı: 5

Yasin YÜCEL



Esmâ SEVİMLİ

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Kitap okumak niçin çok önemli? İşte bu sorunun yanıtı. Kitap okursak zamanda yolculuğa çıkarız.ve kelime hazinemize yeni sözcükler eklenir .Kitap okursak farklı diyarlara göç ederiz. Mesela Kuzey Kutbuna Eskimo evine girer çıkarız. Çok eğlenceli olmaz mı yeni diyarlar görmek illa buraları görmek için gezmeye gerek yoktur. .Kitaplar bilgi dolu bize sevmeyi saymayı öğretir. Kitap okurken asla ulaşamayacağımız dünyaların kapıları bize açılır. kitap okumak bu kadar önemli. Size bir sır vereyim mi? Kitap pırlantadan değerlidir. Kitap okumak ise her şeyin en değerlisidir. Kitapsever arkadaşlarım hoşça kalın .Hı bu arada haydi bir kitap okuyalım.

Zeliha AKTEKE

ARKADAŞLIĞIN ÖNEMİ

Arkadaşlık denince benim aklıma ; sıralarını paylaştığın , birbirimize yalan söylemediğimiz, düşüncelerini , anılarını anlattığı bir kişi geliyor . İnsanın arkadaşının olması ne kadar güzel bir duydu .

Dostuk benim için çok önemli bir şey . Bir yanda insanın arkadaşının olmasında kötü bir şey . Çünkü insanın dostu olmayınca duygularını , düşüncelerini kime anlatır kimle güler ... Belki bu anlattıklarım size bir şey çağrıştırmıyor olabilir . Ama dediğim gibi arkadaşlık çok önemli bir şey . İnsan arkadaşını çabuk kaybeder ama çok zor kazanır . İnsan arkadaşlığın çok önemli bir şey olduğunu biliyorsa çok dikkatli davranmalıdır.

Yani kısaca arkadaşlığını önemi çok büyüktür . İnsan arkadaş olmayınca sıralarını , düşüncelerini anlatacak kimse bulamaz . İnsanın bu konuda dikkatli olması gerekir . Arkadaşını kaybederse bir daha onu geri kazanamayabilir . Bu yüzden arkadaşlık çok önemlidir .

Esmâ AKIL

YERYÜZÜ HİKAYELERİ

Doğa insana bahşedilmiş bir mucizedir .Doğayı korumalı ve sahip çıkmalıyız .Doğa bizim için hiçbir zaman tam olarak keşfedilmemiş ve anlaşılmamış olarak kalacaktır.. Ağaçlar ,çiçekler ,böcekler hepsi de yaratıcının muhteşem nizamının birer örneği, harikasıdır. İnsan tüm bunları nasıl kirletir? Nasıl kıyar ağaca o mis kokuya insan insanı mutlu eden bu güzelliklere nasıl kıyar. Ormanları yakmayı çiçekleri koparmayı nasıl hiç düşünmeden yapar. Gidecek başka bir dünya yok ki elimizdeki kıymetini bilmez hoyratça kullanırsak bizi bekleyen sonu hayal etmek çok da zor değil.

Siz Doğaya Sahip

Çıkın!!!

Ağaç Kesmeyin!!!

Çiçek Kopartmayın!!!

Melek Dicle KOÇAK
MEVSİMLER

Dört şey vardır.
Mevsimlerdir onlar.
İlkbahar , Yaz
Sonbahar , Kış

İlkbaharda çiçek açar.
Etraf çiçeklerle dolar,
Sevinçler kuşlar uçar.
Bakın geldi ilkbahar.

Sonbahara güz derler.
Sarılar bütün yerler.
Amanın dikkat edin
Bakın geldi sonbahar.

Kış soğuktur
Yağar kar
Dağılır dört bir yana çocuklar
Bakın geldi kış zamanı

Çok sıcak mevsimdir yaz
Meyvesi eksik olmaz
Dağılır denizlere insanlar
Bak işte geldi yaz



İrem TERMİSİN

EJDERHA EFSANESİ

Uzun yıllar önce bir efsaneye göre ejderhaların yaşadığı bir ada varmış . Bu adanın yakınlarında da ejderhaların düşmanı olan dinazor adası varmış .bu ejderha o adasında küçük bir ejderha yaşamış.

MOMO adındaki küçük ejderha birkaç yıl önce dinozorların saldırısı yüzünden ailesini kaybetmiş. büyüdüğünde bu dinozorları yok etmek için yemin etmiş . Bu küçük ejderhaya bütün ada sahip çıkmış. Ona ailesi gibi bakmışlar ve büyütmüşler uzun yıllar sonra MOMO Büyümüş büyümüş ve genç bir savaşçı ejderha olmuş .Savaşmak için eğitim almış ejder akademilerine gitmiş. Kendini geliştirmiş bir gün MOMO arkadaşıyla ateş püskürtme yarışması yapıyormuş. Birden üzerleri bir gölge çökmüş bütün ejderhalar dinazor adasına doğru uçuyormuş. MOMO ve arkadaşları şaşkınlıkla ejderhalara bakarken birisi:

-Hey genç ejderhalar ne duruyorsunuz dinozorlar saldırıyor savaş var hadi konuşun! Diye bağırması momo kendine olan yemini geçekleştirmek için fırsat bu fırsat arkadaşlarını da alıp diğerlerine katılmış momonun aklına gelen o gün momo'nun sinirlerini alt üst etmiş o kadar sinirlenmiş ki momo , sürünün en başına geçmiş birkaç dakika sonra savaş başlamış . Momo öfkeyle ateş püskürtürken arkadaşları ve diğerleri ona zor yetişmişler ve onlar da savaşmaya başlamış . Momo derin bir nefes almış ve tek üfleşte on dinozoru alt etmiş . Ejderhaların yarısı soldan yarısı sağdan diğerleri de üstten saldırıya geçmiş . Dinozorlar kazanmayacakları anlayıp geri çekilmişler işlerinden biri : - Boşuna sevinmeyin ! Tekrar geleceğiz , biz kazanacağız !!! Demiş öfkeyle .

Momo sinirden burnundan duman çıkarmış . Dinozorlar adalarına geri çekilmişler . Momo birden üzülmüş . Öbür ejderhalar adaya dönerken momo birden yere çökmüş . Bir süre sonra arkadaşları da onu fark edip geri dönmüşler . Sordular :

-Neyin var Momo ? Bak savaşı kazandık .

Başka bir arkadaşı :

-Yoksa dinozorun dediği şeye mi üzüldün ? Ben o dinozoru önemsemedim...

Momo :

-Durun arkadaşlar . Beni üzen şey o değil . Yıllar önce dinozorlar ailemi yok etti . Ben de on dinozorları yok edeceğime yemin ettim .

Arkadaşları şaşkınlıkla :

-Çok üzüldük . Merak etme onları yeneceğiz yok olacaklar !

Momo birden cesaretlenerek :

-Evet ! Yok olacaklar , Onları yeneceğim , ve bunun içinde kendimi üzmiyorum . Üzülmeye gerek yok ailemin intikamını alacağım ! dedi .

Momo cesaretlenerek uçmaya başladı ve adaya döndü . Adada planlar yaptı , eğitime devam etti . Aradan uzun zaman geçti . Momo kendini çok güçlü hissediyordu . Savaşmak için hazırdı . Ada sakinlerini toplayıp savaş başlatacağını söyledi .

Herkes savaş için hazırlık yapıyordu . Ada sakinleri dinozorlara hazırlıksız bir saldırı yaptılar . Bu hazırlıksız saldırı dinozorları çok etkiledi ve öfkelenirdi .

Dinozorlar saldırıya geçti :

-Bu kadar erken beklemiyorduk ejderler !

Momo :

-Siz bekleseniz de beklemeseniz de biz sizi yok edeceğiz . Yıllar önce ailemi öldürdünüz , bende size aynısını yapacağım .

Dinozorlar hiç vakit kaybetmeden saldırdılar . Momo bu sefer daha heyecanlıydı çünkü kendine güveniyordu . Ve sonunda dinozorlardan eser kalmadı . Momo çok sevinmişti ve hırslıydı zafer sevincinden etrafa ateş püskürtülmeye başladı ailesini intikamını da almıştı . Yıllar yıllar sonra ejderhalar çoğalmıştı hayatları mutlu geçiriyordu . Kendi adalarına sığamayınca dinozorların adalarından da kullanmaya başlamışlardı . Bir gün momo "Ejderha Efsaneleri " adlı Efsane kitabı incelerken yıllar önceki ejder adası kralının yazmış olduğu bir yazıyla karşılaştı . Şöyle yazıyordu kitapta , " Ejder Adası'nın sakinleri , yıllar önce savaştığımız ama kazanamadığımız bir savaş , bir çok ejderin ölümüne sebep olan savaş . Çok uzaklarda kaplanların yaşadığı bir adam , küçük momo , annen ve baban onların elinde aileni onlardan geri almalısın halkım onlar yüzünden yok olduk , ama onları siz yeneceksiniz ileride ki ejderha adası halkı yenecek ... " Momo bu yazıyı okuduktan sonra ne yapacağını şaşırıldı .

Kendi kendine :

-Bu gerçek olamaz ! Benim annem ve babamı yıllar önce dinozorlar öldürdü ! Demek yalanmış . Annem ve babamı dinozorlar öldürmemiş ! Ailem hala yaşıyor . Onları kaplanlardan geri almalıyım . Momo birkaç dakika öyle donakaldı . Tuhaf düşüncelere kapıldı . Arkadaşları yanına gelince onu ancak uyandırabildiler .

-Heey ! Momo ! Uyan ! Dalıp gitmişsin neler oldu ? Ne düşünüyorsun ?

-Arkadaşlar , ! Size anlatmam gereken çok önemli şeyler var !

-Ne oldu , savaşmamız gereken düşmanlarımız hala bitmemiş mi ?

-Evet ! Evet ! Onun gibi bir şey . Dinleyin şimdi . Aslında ailemi dinozorlar öldürmemiş , Aslında hiç kimse öldürmemiş . Ailem kaplanların elindeymiş , onları kurtarmalıyız . Bunca yıldır Yanlış biliyordum . İşte !her şeyiv Eski ejderha Adası kralının yazdığı kitaptan öğrendim . Benim ne olacağımı da , dinozorlar da savaşağımı da biliyormuş . Yani kısaca . Yani kısaca eski Ejderha adası kralı beni tanıyor .

Arkadaşları da Momo gibi hayretler içerisinde kalmış

-Gerçekten ailen şu an yaşıyor ve kaplanların elinde mi ?

-Aynen öyle . Ailemi Kurtarmalıyız . Şu yazıyı okuyun daha iyi anlarsın .

Evet . Aileni kurtaralım .

-Hadi tüm ada sakinlerine haber verelim . Savaşa !!! Momo hemen havalandı ve herkese haber vermeye gitti . Kısa süre sonra tüm halk meydana toplandı . Momo konuşmasına başladı :

-Ada sakinleri , Size söylememiz gereken çok önemli bir şey var. Benim ailem dinozorlar tarafından öldürülmemiş. Kimse öldürmemiş . Ama Biraz daha oyalanırsak öldürebilirler . Ailem kaplanların eline de . Eski ejderha adası kralı bir kitapta yazmış . Beni de tanıyordu . Bu işte bir tuhafılık var . Ailemi kurtarmalıyız .

Ejderhaların içinden en yaşlı olanı :

-Eski ejder adası efsanelerine göre eskiden ejder Adası'nın büyük olduğu anlatılır . Eskiden herkes istediği büyüğü yapabiliyordu . Demek ki kral ejder Adası'nın geleceğine bakmış ve her şeyi görmüş. O zamanlarda dinozorların saldırısı yüzünden eski ejderha Adası yok olmuş ve adanın büyüğü kaybolmuştur evlat

Momo :

-Himmm . Bu konu hakkında biraz bilgim var . Fakat kaplanların adasına nasıl gideceğiz biliyorum .



(Ejderha Efsanesinin Devamı)

Halkın içinden birisi :

-Benim büyük babam gezgin bir ejderhaydı . Kaplan Adası'nın da haritasını çizip bana emanet etmişti . Belki işine yarar .

Momo :

-Çok teşekkür ederim. İşime yaracağı kesin . Ee eee e . kim benimle savaşa geliyor ?

Halkın içinden bir gürültü koptu :

-Ben ! , been ! bende geliyorum ! bende geleceğim ! Momo bağırarak sessizliği sağladı .

-Hadi arkadaşlar gelin peşime düşün ! Bir süre sonra yola düşmüşler . Momo önden gitmiş diğerlerinde ona göre yönlendirmiş . Gitmişler , gitmişler ama bir türlü bulamamışlar , çok uzaktaymış ada.

Momo :

-Ooff ! git git nereye kadar , çok uzaktaymış Tarih Öncesi Ülkesi 'nin diğer ucuna uçuyoruz sanki .

İçlerinden biri :

-Kaplan adası zaten ülkenin öbür ucunda . Momo'nun birden yüzü düşmüş . Birkaç saat daha uçmuşlar . Momo karşıya bakmış ve :

-Hey ! işte geldik ! saldırın !!!

Ejderler birden saldırıya geçmişler . Resmen ejderha fırtınası kopmuş . Adada miskin miskin gezinen bir kaplan onları fark etmiş . Birden çok yüksek bir kükreyiş yapmış . Tüm kaplanlar önce ne olduğunu anlayamamışlar . Sonra onlar da ejderhaların saldırdığını görmüşler . İçlerinden biri koşarak krala gitmiş ve durumu anlatmış .

Kral çok büyük bir şok yaşamış :

-Ülkenin ta öbür tarafından buraya kadar nasıl gelebilirler ! ? Niçin geldiler ? Ne istiyorlar ?

Kral biraz düşündükten sonra :

-Aa ! Evet onlar elimizdeki ejderleri almak için geldiler . Onları durdurmalıyız ! Durmayın ! Çabuk onlara söyle saldırınlar ! Böyle durursak ejderleri alacaklar !

Kaplan hemen koşmuş , Ada halkına haber vermiş . Momo ve halkı kaplanları harekete geçtiğini görünce hızlandılar . Ejderler kaplanlara saldırdığında , Momo kralın yakaladığı ailesini bulmaya gitti . İlerlerde biri merdiven gördü . Aşağı inmeye başladı . Karşıya baktığında ama ve babasını kemikten yapılmış bir kafeste buldu , kafesi kırmaya çalıştı ama başaramadı tekrar dönüp birkaç arkadaşını çağırdı . Onlarla beraber kafesi kırmayı başardılar . Momo ama ve babasına :

-Siz adaya dönün , tekrar yakalanabilirsiniz . Momo'yu bırakıp gitmek istemediler ama mecburdular . Momo'da tekrar savaşa döndü . Kaplanlar bir bir bayılmaya başladı . durumu kötü olanlar da vardı . Kral savaştan kurtulmayı başarmıştı . Kaşla göz arasında kaybolmuştu . Halkı yok olduğu için başka adalara kaçtı . Ejderhalar da zaferle eve dönmeye başladılar . Momo erken eve döndü anne ve babasıyla beraber olacağına için çok mutluydu . O günden sonra ejderhalar çok mutlu yaşadı ve ejderha Adası kurtuldu .

Azra YILMAZ
YEDİ RENK

Tutunacak dallarımız var,
Soluyabildiğimiz bir hava.
Uğrasak da zamanla sonbaharlara ,
Başlangıcı olsa da savrulmadan.

Yüzümüze gülecek bir güneş var elbette semada .
Özenmeyin hemen kanadı kırılmış turnalara ,
Gelecek güzel günler.
Nasıl da çırpınıyor yanı başında ,

En çok sevdiğin sensin aslında.
Hadi koşup sarılsana umutlarına.
Ellerinde büyüttüğün çiçek,
Nasıl güzel kokuyor nasıl da bakıyor goncalarına...

Yazar ÇİZER
EVLİYACA

Sizlere yakın zamanda gezdiğim Bursa'yı anlatmak istedim. ailemle birlikte akraba ziyareti için bulunduğumuz, Bursa beni öncelikle yeşilliği ile etkiledi. Gerçekten çok yeşil bir şehir, ben Ankara'dan sonra bu kadar büyük bir şehir beklemiyordum açıkçası. Gerçekten de kalabalık ve büyük bir şehirdi.

Uludağ manzarasıyla şehrin üzerine çökmüş sanki onu koruyup kollayan bir aile büyüğü gibi duruyordu. Ne kadar da ihtişamlı ve etkileyici diye düşündüm. Geç saatlerde akrabamız olan ailenin Beş evlerdeki evine ulaştık . Gece hayatımda ilk kez bu kadar kuvvetli esen bir rüzgârı duydum babama sorduğum da bunun Bursa'nın meşhur lodosu olduğunu öğrendim. Sabah olduğunda bizi Bursa'nın meşhur çarşılarına götürdüler burada yapıların oldukça iyi korunduğunu gördüm. Kendimi eski çağlarda bir şehirde geziyormuş gibi hissettim çarşılar, kalabalık ve oldukça da büyüktü eskiden buralarda ne kadar çok insan yaşıyor olabilir ki bu kadar büyük bir bina yapmış olabilirlerdi. Koza Han diye bir yere girdik çarşıda dolaşırken, tam ortasında bir çay bahçesi vardı. Orada oturup bir şeyler içtik. Çok güzel bir yerdi. O hanı dolaşırken dükkanların camekanlarında gördüğüm pamuğa benzeyen topları anneme sorduğumda bunların ipek böceğinin ördüğü ipek kozası olduğunu söyledi.ayrıca camekanda bir yaşlı kadın de resmi vardı. Onun burayı gezmeye gelen İngiliz kraliçesinin resmi olduğunu da gezim sırasında örgenmiş oldum. Çarşıların tam ortasında bulunan Ulu camiyi gezme fırsatı da bulduk. Gerçekten muhteşem bir yapı idi. İçi o kadar büyüktü ki insanı kendine hayran bırakıyordu. Babam buranın inşasında Hacivat ve Karagözün de çalıştığını söylüyorlar. Hatta o kadar çok atılıyorlarmış ki cami inşaatının gecikmesine sebep oldukları için cezalandırılmışlar bile. Tüm bu güzelliklerin ortasında ,akşam ne çabuk oldu gün ne çabuk geçti anlamadım. Ama çok güzel bir gün geçirdim. Yolu düşen herkese tavsiye ederim bu büyüleyici şehri gezmenizi.

Gökkuşağı

GELECEKLE KISA BİR SÖYLEŞİ

Ilık bir öğleden sonrası oturup düşündüm, neyi diye soracak olursanız geleceğimi. Gelecekteki ben ile kısa bir sohbet yaptım. Bugün 6. Sınıf öğrencisiyim ama çok merak ediyorum. Hayat bana nasıl sürprizler hazırladı, başıma neler gelecek, nasıl bir hayat beni bekliyor. Elbette tüm bunların insanın elinde olduğunu ve tercihlerine göre şekillendiğini de biliyorum elbet çaba harcamadan sadece önümüze geleni yaşayarak istediğimiz noktaya erişemeyiz. İnsan hayal etmeden de yapamıyor. Düşünüyorum hayal ediyorum. Her şey önce hayal etmekle başlar . öğretmenlerimden hep duyuyorum öncelikle hayal edin hayal etmenin bir sınırı yoktur kendinizi daracık yaşamlara hapsedmeyin diyorlar. Oldukça haklılar hayal et yap, çalış ve başar ...

Yasin YÜCEL



Ali Mert CÜCE

GEZİ YAZISI

Yaz sabahlarından biriydi . Babam Konya'ya Mevlana'ya ziyaret etmeye gideceğimizi söyledi . Ve büyük bir heyecanla kardeşlerime söylemeye gittim kardeşlerimle beraber babamın yanına gittik . Ve ne zaman gideceğimizi sordum . Babam kahvaltıdan sonra öğleye doğru gideriz dedi kahvaltıyı yaptık ve yola çıktık.

Ankara sınırları dışına çıktığımızda çok büyük tarlalar gözümüzün alamayacağı kadar düzlük vardı . 3 saat boyunca gittik artık öğlende yaklaşmıştı . Konya'ya yaklaşmıştık . Bir lokantaya girip Konya'ya girip Konya'nın meşhur yemeklerinden biri olan etli ekmeği yedik . Sonra halamın evine gittik hep birlikte bir yerlerde oturduk . Biraz sohbet edip halamlarla beraber türbeye gittik .

Mevlana türbesinde çok güzel insan heykelleri vardı . Her biri çok gerçekçiydiler resmen canlıydılar . Odaların içinde semazenler yer sofrasında oturan adamlar ve odaların üstünden pişen yemekler vardı . Her biri ayrı ayrı güzeldi . Birde türbedeki insanların eşyaları vardı . Her birini ayrı ayrı ziyaret ettikten sonra . Halamlarla vedalaşıp eve geri dönmek için yola çıktık .

Ebrar YILDIZ
HOŞGÖRÜ

Her elle uzar eli,
Fark etmez ona zengini fakiri.
Mevlana konağı misali,
Herkesi barındırır hoşgörü .

Bin türlü hataya sunar affını.
Her dil, din. Renk ona aynı.
Olmaz onun uzak yakını.
Güneş gibi ısıtır uzandığı her yeri.

Anlar hoşgörü her ferdin derdini.
Kendisi gibi yapar, her ferdini.
Vuslat için ince yollara erdi.
Biz nerede, o orada işte hoşgörü.

Özgürce

BİR ÇİFT YÜREK

Bugüne kadar okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyen kitap olmuştur. "BİR ÇİFT YÜREK" yazarı Marlo Margon dur. Yazar gayet modern bir hayat sürerken hayatında radikal bir değişikliğe gider. Ve kendisini Avustralya'nın uçsuz bucaksız çöllerinde ve oranın yerli halkı olan Aborjinlerin arasında bulur. Kitabını yazmak için böyle bir yolculuğa çıkmıştır. Modern hayatın tüm nimetlerinden bir anda vazgeçmiş ve aslında kendi iç yolculuğuna çıkmıştır yazarımız. Kitapta yazar içinde bulunduğu coğrafyayı o kadar güzel anlatmış ki kendinizi Avustralya çöllerinde Aborjinlerle dolaşır gibi hissediyorsunuz verdiği detaylarla o insanların yaşamlarına dair pek çok detayı da öğrenmiş oludum mesela Aborjinler ıssız çölde yollarını bulabilmek için her tase her tepeye bir şarkı bulmuşlar ve bunlar sayesinde kaybolmadan yollarını bulabiliyorlar. Kitapta Aborjinlerin en dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi de doğaya duydukları saygı ve onu korumaları oldu. Asla hiçbir şeye müdahale edip değiştirmiyorlar her şeyi olduğu gibi korumaya büyük özen gösteriyorlar. Aborjinlerin arasında geçirdiği tüm zaman sonunda yazarın hayata bakış açısı değişmişti artık çok farklı bir insan olarak hayatına geri döndü. Bu kitabı herkesin okumasını tavsiye ederim.



İMTİYAZ SAHİBİ
Osman KARAKUŞ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
AYSEL TEKAÜT

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
BEYHAN KARAÇAĞIL
GÖRSEL DANIŞMAN
Berrin BULUT

YAYIN KURULU
Meltem METİN
Zeynep BİTMEZ
TUĞBA ERCAN

OKUL ADRES TELEFON:
Ş.SELAHATTİN ŞİŞMAN İLKÖĞRETİM KURUMLARI
Muhsin Yazıcıoğlu Mah. Sünlü Bulvarı No:36 06760
Çubuk/ANKARA 0312 838 42 23